

Sa lang as ik my ek mar herinnerje  
Sjoch ik faak nei it wetter  
En ik wit mar net wêrom  
Ik kom hjir wer ier of letter  
Mar ik lûk steeds nei it wetter  
It plak dêr'tik it leafste bin

Wêr't ik gean of stean  
Welk paad ik rin  
Hokker wei ik gean  
Tusken mar en lân  
Alles liedt nei see ik wol mei har mei  
Nei wêr't ik wêze wol.

't Is no tiid om te gean  
Fan skoalle  
Myn eigen wei  
Oer Waad en strân  
Mei de wyn yn'e rêch troch de wrâld sil ik libje  
Hoe sil it gean  
As ik gean ha ik gjin idee hoe't it komme sil

Ik bin GRUTSK, ik gean, ja ik gean no echt  
En ik bin no klear foar dy grutte stap  
Mar dy stim yn my makket my ek bang  
Foar wat komme sil!

't Is wier eltsenien hjir yn ús Fryslân  
Liket lokkich yn ús doarpke  
Alles is al hiel foarsein

Echt waar, iedereen hier in dit Friesland  
lijkt gelukkig in zijn dorpje  
Maar ik wil zo graag op reis.

En de reis dy't no aans begjint  
Sa spannend!  
In aventoer  
Wat is myn dream  
En ik wit dat eltsenien no seit:  
Ja do kinst it!!  
Do meist no gean  
Sjoch wat foar dy leit kom en pak dyn spul

't Is no tiid om te gean  
Fan skoalle  
Myn eigen wei  
Oer Waad en strân  
Mei de wyn yn'e rêch troch de wrâld sil ik libje  
Hoe sil it gean  
Ea sil ik gean!!!!!!????!!!!

Zolang als ik mij ook maar kan herinneren  
Staar ik steeds naar het water  
En ik weet maar niet waarom  
Ik ben toch de dochter van mijn vader  
Maar ik trek steeds naar het water  
De plek waar ik het liefste kom

Waar ik ga of sta  
Welk pad ik loop  
Welke weg ik ga tussen vrees en hoop  
Alles leidt naar zee, ik wil met haar mee  
Naar waar ik wil zijn  
Waar de hemel de zee overwint  
Verlang ik  
Voorbij een ster  
Zo groots en ver  
Met de wind in m'n rug op de zee kan ik zeilen  
Ooit zal ik gaan  
Als ik ga heb ik geen idee hoever ik ga

't Is waar, iedereen hier op dit eiland  
Lijkt gelukkig op dit eiland  
Alles is hier voorbestemd  
Echt waar, iedereen hier op dit eiland  
Heeft een rol op dit eiland  
Maar mijn rol voelt zo beklemd.

Ik ben trots, ik leid en ik maak ons sterk  
En ik ben bereid tot het grote werk  
Maar die stem in mij  
Dat is wat ik merk  
Zingt een ander lied

Waar de hemel de zee overwint  
Verblindend  
Voorbij de zon  
Daar is mijn droom  
En het lijkt wel of iemand naar me roept kom  
ontdek me.  
Je moet nu gaan.  
Zie wat verder ligt dan het vergezicht

Waar de hemel de zee overwint  
Verlang ik  
Voorbij een ster  
Zo groots en ver  
Met de wind in m'n rug op de zee kan ik zeilen  
Voorbij de maan  
Ooit zal ik gaan